

MOSELBAAI

UNIEKE LOCATIE MET EEN BITE...

Tekst: John Smit. Foto's: John Smit, Tom Sintobin, Shawn Mey en Joris Nieuwenhoff

Het team visreis.nl is momenteel zeer actief om een hele reeks gegidste internationale groepsreizen te programmeren. Eén van de locaties die vanaf volgend jaar opgenomen wordt in het programma is Mosselbaai, in Zuid-Afrika. Om deze plek alvast te verkennen, offerden Joris, Tom en John zich op om er eind oktober alvast voor een weekje heen te gaan. John vertelt **ver** hoe het hun is vergaan... en dat viel beslist niet tegen!



Na een vlucht van ongeveer 11 uur vanuit Amsterdam zetten we voet op de Zuid-Afrikaanse bodem, waarna het ons nog een binnenlandse vlucht van een uurtje of twee en een korte autorit kost om bij ons hotel aan te komen. Het is leuk om Zuid-Afrika te zijn. Dat is niet alleen vanwege het fijne klimaat, de geweldige natuur en de kleurrijke mensen en gebouwen, maar ook om de lange relatie met Nederland terug te zien. Die

uit zich bijvoorbeeld in een van de talen die er naast het Engels worden gesproken, het Afrikaans. Die taal is direct verbonden met het Nederlands maar vertoont soms heel grappige verschillen. Een lift is bijvoorbeeld een 'hysbak' en een lucifer een 'vuurhoutjie'. En, heel belangrijk voor de Zuid-Afrikanen: 'braai' betekent barbecueën.

VOLKSFEEST

Bovendien zijn de mensen er heel vriendelijk, behulpzaam en goedlachs. Het was al weer even terug sinds ik voor het laatst in Zuid-Afrika was en het viel me meteen weer op. Dit zouden we in Nederland wel wat meer kunnen gebruiken... Wat ook erg plezierig is, is het feit dat de seizoenen op het zuidelijk halfrond omgekeerd verlopen vergeleken met de onze. Onze herfst is daar lente en onze winterperiode is daar dus zomerperiode! In onze donkere dagen kan je daar dus met volle teugen genieten van de zomerzon. Genietend van een lekker wijntje en een reusachtig stuk vlees bespreken we die eerste avond onze plannen voor de week. We willen allemaal een haai vangen, en als het even kan, mag het ook een grote zijn. Hoewel we

moe zijn, trekken we diezelfde avond nog de stad in. Zuid-Afrika speelt namelijk de finale van het WK-rugby tegen Nieuw-Zeeland, en omdat die sport echt gigantisch groot is in dit land, willen we wel eens kijken hoe de locals dit beleven. We worden niet teleurgesteld, en al helemaal niet als de Springbokken – zo heet het nationale team – de overwinning weet te behalen. Een waar volksfeest breekt uit, met toeterende auto's en ziekenwagens met loeiende sirenes die door de straten vol dansende mensen rijden. Die avond vallen we met een brede glimlach in slaap, dromend van feestelijk gierende runs en driehoekige rugvinnen...

MOSSELBAAI

De volgende ochtend staat onze gids, Shawn, ons al op te wachten. Met zijn kleurrijke 4x4 rijden we door het stadje naar de stek voor die dag. Het stadje Mosselbaai zelf is een leuke en veilige plaats met ongeveer 30.000 inwoners. Dankzij de ligging aan zee wordt het in Mosselbaai nooit superheet en zijn er weinig insecten – en ook dat is wel heel erg plezierig. De plek is mooi gesitueerd aan de kust van de West-Kaap en heeft een rijke historie. Al in 1488 rondde de

Portugees Bartolomeu Diaz als eerste Europeaan Kaap de Goede Hoop en kwam hij in Mosselbaai aan land. Op de punt van de baai waar we gaan vissen, staat een monument om dit moment te herdenken. Na hem kwamen de Nederlanders Houtman en van Caerden, rond 1600. Hen viel de grote hoeveelheid mosselen op, waar de plaats later zijn naam aan ontleende. Vandaag de dag zijn er diverse restaurants en bars, de supermarkten zijn modern en ook de hengelsportwinkels hebben een mooi assortiment. En de prijzen zijn laag vergeleken met Nederland, een prettige bijkomstigheid! Het uitzicht op de oceaan is prachtig en een aantal visstekken liggen in de stad zelf. En het stikt er werkelijk van de

vis: in de baai komen meer dan 300 vissoorten voor! Daarmee is het een van de meest diverse ecosystemen ter wereld, en het mooie voor ons is dat er ook grote vissen rondzwemmen. Diverse (grote) soorten haaien en roggen, leervis, kob ('kabeljou' genoemd in het Afrikaans), maar ook forse rotsvissen als musselcrackers zwemmen hier hun rondjes. Ook de beruchte witte haai komt er veel voor, aangelokt door de vele zeehonden. Misschien zag je ooit al eens de indrukwekkende beelden van witte haaien die zeehonden grijpen? Die zijn hier opgenomen! Vanaf het terras van onze hotelkamer kunnen we het 'zeehondeneiland' zien waar David Attenborough en zijn team rondobberden. En we zien nog meer vanaf ons terrasje: grote



Gezellig was het er beslist!



Walvissen spotten vanaf ons balkon.

groepen dolfijnen komen voorbij en zelfs een bulrugwalvis en haar kalf laten zich zien! Het zijn unieke tafereelen waar we de hele week lang met



Verlaten stranden...



... waar diverse soorten haaien zwemmen.



Het waaide stevig!



Bijzondere vissen, zoals pyjamahaaien.

regelmaat op worden getraakteerd. Mooier dan dit wordt het niet...

VARIATIE TROEF

Al rijdend vragen we Shawn de oren van het lijf. Wanneer gaan we bootvissen? Zitten de kobs er wel? Zijn de haaien actief? Hij windt er geen doekjes om: de weken voor onze komst heeft het ontzettend hard geregend en gewaaid, waardoor het zeewater nog een stuk kouder is dan normaal. Daardoor is er veel zoet en troebel water in de riviermonding aanwezig, waardoor we weinig kans zullen maken op kob vanaf de kant. Vanaf de boot zullen we wel kans maken op leerfish, kob en ander gespuis dat doorgaans wel een kunst-aasje lust. Slow jigging zal de nodige bodemsoorten moeten opleveren, en werpen met oppervlaktekunstaa's en lepels moet voor leerfish zorgen. Alleen kan hij nog niet zeggen of we wel kunnen uitvaren, want de windvoorspellingen voor de hele week zijn niet best. Goede gidsen hebben

meestal gelijk, en dat zal deze week ook weer blijken: door de stormachtige omstandigheden kunnen we de hele week lang niet veilig de zee op. Het werd dus zes dagen kantvissen met natuurlijk aas. Maar eerlijk is eerlijk: deze tegenvaller heeft helemaal niets afgedaan aan het plezier en het succes van onze trip, want zelfs onder deze omstandigheden bleken we er ontzettend goed terecht te kunnen! Het mooie aan Mosselbaai is namelijk dat je er zoveel mogelijkheden hebt. Of je nu wil bootvissen of kantvissen, statisch vissen of actief met kunstaa's in de weer zijn, monsters wil belagen of juist zoveel mogelijk soorten wil vangen: alles is hier mogelijk en ongeacht de omstandigheden is er altijd wel een visserij die goed loopt. Omdat de visstekken allemaal in de omgeving van Mosselbaai liggen, hoeft je nooit ver te rijden en ben je zo op de stek. Onderweg zie je de nodige mooie vogels en als je geluk hebt ook wildlife, zoals



Landen van een grote vis valt niet mee zo tussen al die rotsen.



Het vissen op haai is echt geweldig.

kraanvogels, springbokken, landschildpadden en zebra's.

GEWELDIG!

We besluiten twee heel verschillende dingen te gaan doen deze week. Enerzijds willen we een zo groot mogelijke vis vangen, anderzijds willen we wel eens uitzoeken hoeveel van die 300 vissen we een oor kunnen aannaaien. Het is grappig om de verschillende set-ups die we voor deze visserijen nodig hebben naast elkaar te zien. Enerzijds zijn we voor het soortenjagen in de weer met een 10-voets 50-grams spinhengeltje met

daarop een 5000-molen, anderzijds vissen we op haaien met ware big game set-ups: zware speciale strandhengels (klasse tot 800 gram) met al even zware molens en reels (30-50lbs klasse) erop, voorzien van relatief dikke schuurbestendige hoofdlijnen (65/00) en leaders van 2 mm dik. Voor het soortenjagen vissen we met haakjes tussen maatje 10 en 1/0, voor het grote wild gebruiken we gigantische cirkelhaken (12/0-20/0). Als aas gebruiken we van alles en nog wat: aasvis (stukken of soms in zijn geheel), inktvis of octopus voor de haaien, en schelpaas, stukjes inktvis



Grote happen voor haaien.



Een fenomenale koperhaai voor John.

en een of andere stinkende plant die daar 'red bait' noemen voor de kleinere soorten.

Het vissen op haai is echt geweldig. De aanbeten zijn ronduit spectaculair: de vis gaat er vaak hard vandoor en is dan onhoudbaar. Daarna volgt een echt gevecht waarbij je alles in moet zetten om lijn terug te winnen. Ondanks het zware materiaal dat je ervoor gebruikt voel je je heel lang nietig tijdens de dril: de kracht die zo'n grote vis kan ontwikkelen

is werkelijk ongekennd. Drils van de grote haaien duren zonder problemen meer dan een uur en soms zelfs twee uur en bij grote roggen kan dat nog verder oplopen. Dat levert vaak een hoop hilariteit op omdat de visser aan de hengel langzaam maar zeker steeds vermoeider wordt en de toeschouwers steeds uitbundiger. Als het de vanger dan uiteindelijk lukt om hem dichtbij te brengen, dan wordt met hulp van de gids de vis netjes geland op het strand of tussen

de rotsen. Ook dat is ronduit spectaculair: ongelofelijk hoe vlot Shawn in de bulderende branding rond weet te huppelen op rotsen waar wij ons niet eens op zouden wagen.

DROOMVISSEN

We weten deze week meerdere vissen te vangen die zwaarder zijn dan 200 kilo; stuk voor stuk absolute droomvissen. Uiteraard zijn alle vissen weer netjes terug gegaan, sommigen ook met een tag, zodat wetenschappers hun gedragingen kunnen bestuderen. De grootste haai is maar liefst 324 cm lang en ruim 200 kg zwaar! Tom heeft werkelijk alles moeten geven om deze te landden. Dat de drils vaak plaatsvinden vanop de rotsen op de punten van de baaien, maakt het gevecht extra spannend. Na een aanbeet wordt de vis eerst afgestopt waarna samen met de gids een klauterpartij richting het strand naast de rotsen volgt. Dat is geen makkelijke opgave, en soms moet Shawn zelfs het water in om de vis al zwemmend om de rotsen heen te leiden. Eenmaal op het strand volgt er dan een dril die het best omschreven kan worden als potje touwtrekken in de eredivisie. Met name de zandtijgerhaaien en de koperhaaien die we vangen zijn erg groot. Daarnaast vangen we nog diverse andere soorten haai, waaronder de pyjamahaai en zelfs twee keer de zeldzame gevlekte zevenkieuws-haai!

Tijdens het wachten op de aanbeten aan het zware materiaal vissen we actief op andere vissoorten. Tientallen vissen en visjes komen zo op de kant, wat resulteert in een groot aantal nieuwe soorten voor elk van ons. Later in de week zakt de wind een beetje af en kunnen we ook korte sessies strandvissen in de baai. Qua aanpak vergelijkbaar met onze lage-landse kustvisserij: ankerlood van 150 gram met een zijlijntje erboven in de diepere geultjes achter en in de branding gooien. Dat levert echter wel heel andere soorten op dan bij ons, zoals gitaarroggen, ruwe haaien, gevlekte haaien, kobs en roggen. In een paar uurtjes tijd komen er zo opnieuw veel nieuwe soorten voorbij, ondanks de nog steeds moeilijke omstandigheden want de branding en wind zijn wel heel stevig! Dat zegt wel iets over hoe hier het voorjaar en de zomer kunnen zijn.

Een paar uurtjes op het strand vissen leverde heel wat nieuwe soorten op...



... en deze kleine 'kabeljou'!



... zoals deze gitaarrog...



Met deze koperhaai van 324cm had Tom het aardig lang aan de stok.



CONCLUSIES

We zijn op pad gegaan om uit te zoeken of de trip de moeite loont en het antwoord op die vraag is glashelder: deze locatie en visserij hebben aan alle verwachtingen voldaan. Zelfs

onder moeilijke omstandigheden (hele week harde wind, dus geen bootvissen – niet alle kantstekken bevisbaar) boeken we veel succes. Dat vertaalt zich in 30 verschillende soor-

ten en meerdere vissen van boven de 3 meter/200kg. Mosselbaai is wat ons betreft een echte droomlocatie, waar herinneringen worden gemaakt die je nooit meer zult vergeten! ■

NEXT LEVEL

Cruciaal in het succes van dergelijke trips is natuurlijk de ervaring en kunde van de lokale organisatie en gids. Daarover kunnen we kort zijn: ze zijn geweldig. De organisatie wordt geleid door Shawn Mey, die een aantal gidsen in dienst heeft die allemaal uit de regio komen, van huis uit zelf actief vissen en door hem zijn opgeleid, zowel voor kant- als voor bootvissen. Het materiaal is modern en actueel (Shawn was tot voor kort zelf ook eigenaar van twee hengelsportzaken en hij heeft zijn eigen lijnen ontwikkeld voor deze visserij). Je hoeft dus in principe helemaal niets mee te nemen. Shawns kennis van stekken en technieken is ontzettend groot. Daar hebben we de hele week met open mond naar zitten kijken, echt next level! En daarnaast is hij ook gewoon een hele aardige jongen die al bijna 30 jaar in dit gebied vist en met veel plezier en humor geweldige verhalen en ervaringen deelt met zijn gasten. Wil je dit ook een keer beleven? Onze groepstrip is al ingepland voor november 2024 en er is beperkt plaats! Kijk voor meer info op www.visreis.nl of scan de QR codes.



Shawn gooit ontzettend ver.

